

Turberetning fra ferielangtur til Nakskov, uge 2

Af Jacob Saxild, Holte Roklub

Og hermed en fortsættelse af Hold 1's beretning fra Hold 2 - 8.-12. juli 2019:

Da Hold 2 ankom til Nakskov Roklub mandag den 8. juli om aftenen var vejrguderne os straks mildere stemt end Hold 1 havde oplevet. Vi havde først to dage med frisk vind fra vest og temperaturer omkring 18 C, mens den sidste dag bød på svag vind og godt 20 C. Regn? Nej, ingen. - Og med et gennemprøvet program, kunne Lise og Allan Pedersen derfor præsentere os nitten roere for tre dage med fantastisk roning og samvær.

Første rotur gik fra vores base på Nakskov Fjord Camping, hvor bådene lå, omkring flere af de mange små charmerende øer, som Nakskov Fjord er så fuld af. Og vores kærlighed og knurrende maver faldt for øen Enehøje, hvor vi gik i land og nød vores frokost i dejlig sol, højt græs, med summende insekter omkring os. Øen har været ejet af polarglobetrotteren Peter Freuchen, for hvem der var et monument på øen. Eftermiddagen gik i surftempo retur mod Nakskov med et svinkeærinde omkring Lille Vejlø Skov, hvor vi lå i siv & sol og slappede af. Nogle gik herefter hjem, mens andre udnyttede vestenvinden til en tur omkring Nakskov Havn for en is og et turistbesøg. Alt i alt 20-25 km blev det til.

Næste dag stod vi ud mod Albuen, en fantastisk tange, der, kun nogle få meter bred, strækker sig 7 km midt ud i Langelandsbæltet. Herude lå nogle charmerende huse, der så ud, som flød de på vandet. Hvilket de nok også gør, når elementerne raser! Igen et fantastisk naturområde med blomster, fugle og enkelte turister. Apropos fik vi på vejen derud hilst på både havørne, falke og musvåger. Et sandt paradys for fuglespottere! Endnu engang drog vi fordel af vestenvinden og surfede hjemad. Dog nåede vi at sætte hårdt i og gøre et holdt på øen Slotø, hvor vi så ruinerne af et gammelt befæstet orlogsværft, som både Kong Hans og Chr IV havde benyttet som led i opretholdelsen af Danmarks suverænitet og sømæssige overherredømme. Ca. 30 km tikkede taxameteret ind på denne dag.

Sidste dag og bedste vejr bød på en lang tur langs Lollands nordvestkyst forbi Spodsbjerg-Tårs færgeren og op langs de diger, der beskytter Lolland stort set hele vejen rundt, til vending ved

Vensholm. I øvrigt overalt garneret med kæmpestore vindmøller. Undervejs viste turleder Allan sit praktiske håndelag, idet han fik repareret både en ødelagt svirvel og et mast sædehjul, begge dele endda gjort ude på vandet!



Efter frokost stak vi ud midt i fjorden, så turleder Lise fik opfyldt sin ambition om, at vi også skulle passere vestsiden af Freuchens ø, Enehøje. En spændende passage, fordi de høje klinter på øens vestside var fyldt med digesvaler, der holdt til i utallige huler i klinten. På det sidste stræk hjemad, skiltes de syv både, så fire gik ind havnen ved Hestehoved, hvor vi havde haft base alle dagene, mens de tre sidste både gik retur til Nakskov Roklub. 30+ km viste loggen den dag, så vi alle med god samvittighed kunne kaste os over laks & lagkage samt god vin - for menuerne var de samme gode, som Hold 1 havde fået.

Så da vi 19 roere gik til køjs (eller drog hjemad) sidste aften var det med hovedet fyldt af fantastiske ro- og natur-oplevelser og hjertet fuldt af godt samvær med gode medroere fra hele landet.

En stor tak til Lise & Allan Pedersen fra Aalborg for nogle uforglemmelige rodage, der levede helt op til DFfR's langtursslogan "Danmark dejligst...!"