

## Turberetning fra ferielangtur til Nakskov, uge 1

*Af Ulla Kjær, Holte Roklub*

### Danmark dejligst....Nakskov Fjord 2019 (Hold 1 – 4.-8. juli)

DMI, YR .... alle vejrudsigter sagde for Nakskov fjord regn, storm og kuling fra vest med vind 11 - 12 m/s, vindstød op til det dobbelte og temperaturer på 13 - 16°. Men garvede roere tager sig ikke af den slags, så alle troppede op i Nakskov Roklub med godt humør og ekstra regntøj. Nogle havde sågar badetøj og korte bukser med. Her blev vi mødt af vores fantastiske værter og ligeså søde turledere, som serverede "grydeklare" inriggere og ditto chili con carne. Og så var det bare ud i naturkræfterne. Turen til Hestehoved Havn og campingpladsen er kun 3 km, men det tog "noget" mere end 20 minutter at ro derhen. Campinghytterne var den rene luksus, så trods regn og stærk vind igen næste dag roede vi ud på fjorden og rundede både Vejlø og Slotø, inden madpakkerne blev nedlagt i fuldstændigt læ og sol ved Lille Vejlø skov.



Efter en tur omkring Nakskov Havn var vi hjemme tidsnok til landgangsøl, kaffe og krydderkage og senere hamburgerryg med alle årstidens lækre nye grøntsager. Tredjedagens vejr lignede de

andre dage, men målet hed nu Albuen, hvor turlederne havde fået overdraget en nøgle til Lodshuset, så madpakkerne var sikrede i ly.

I første omgang viste det sig, at det ikke var Albuen, men Langø, vi havde nået - det kan være rigtig svært at holde udkig, når det øsregner og brillerne er fedtet ind i en tyk kage af salt - men vi fandt dog Albuen til sidst. Den lånte nøgle passede ikke umiddelbart nogen steder, men vi okkuperede så blot førstesalen i et udkigshus. Gourmetmiddagen denne aften stod på mørbradgryde, som blev indtaget i stedet, for os lidt trange, TV-stue. Sidste rodag blev desværre ikke på vandet men "i/med" vandet. Vi gjorde alle bådene rene, efter først at være blevet fotograferet til Lollands Tidende, og så var det tid til sightseeing. Blandt højdepunkterne kan nævnes Nakskov Kirke og Sukkermuseet, begge vidnesbyrd om Lollands storhedstid, som forhåbentlig kommer igen med åbningen af Femern forbindelsen. Turen og dagen sluttede med endnu en gang kaffe og krydderkage samt 3 kæmpelaks fra Hirtshals, igen med alle årstidens nye lækre grøntsager, afsluttet med lagkager. Denne gang indtaget udendørs i fint aften-solskin. Og turlederne var allerede i gang med at gøre klar til næste gruppe!



1000 tak fra første gruppes 19 roere til turlederne, til Nakskov Roklub og Campingpladsen Nakskov Fjord for nogle dejlige dage trods vejrgudernes ugunst. Gamle venskaber blev fornyet, og nye venskaber blev oprettet. Og Lolland har mange spændende oplevelser at byde på.